

## Vraag het aan Morya

### Levenslessen



### Omring je met mooie dingen

“Dat is wonderlijk: dat je zelf kan bepalen wat je gedachten te overdenken krijgen. Je kan kiezen welke lectuur je neemt, welke films je bekijkt, naar welke mensen je luistert en waar je mee omgaat in het leven. En daar zal de gedachte zich telkens rond schikken en ordenen.

Daarom is het zo belangrijk dat je kiest in het leven, en dat je voor de mooie dingen kiest: een mooi boek, een mooie film, mooie bloemen en mooie werkelijkheden waar je je mee omringt. Het is belangrijk om daar over na te denken en op deze manier dieper in te gaan op jouw werkelijkheid die rond je ligt.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 2: Een nieuw leven”  
(uit hoofdstuk 2: ‘De krachten van het heelal’) © Mayil.com